



Bijbelstudiebond
van De Gereformeerde Kerken

Nieuwsbrief mei 2024

Secretariaat:

D.A.H. Steenbergen

Molenweg 32

7936 PB Tiendeveen

E-mail: bijbelstudiebondgk@gmail.com

www.bijbelstudiebondgk.nl

Bondsdag in Lutten / auteur: B. de Roos (bestuurslid Geref. Bijbelstudiebond)

Op zaterdag 20 april 2024 werd de jaarlijkse Bondsdag van de Gereformeerde Bijbelstudiebond gehouden. Zo'n 130 verenigingsleden en belangstellenden waren naar Lutten gekomen.

Voorzitter P. Nanninga riep in zijn openingswoord een ieder op om de Bondsdag te blijven bezoeken. Geef aan elkaar door dat de Bondsdag de moeite van het bezoeken waard is!

Ons hele leven moet in het teken staan van het loven en prijzen van de Heere. Laten we in ons dagelijks leven vruchten van dankbaarheid blijven tonen. Want God vergeeft onuitsprekelijk veel zonden!

De voorzitter wees erop dat de kerkverbanden van DGK en GKN in een proces van eenwording zitten. Hopelijk kunnen we volgend jaar sámen een Bondsdag houden!

Ds. M.A. Sneep voerde het woord over het onderwerp 'Israël en de kerk'. Een actueel onderwerp, met de oorlog in Gaza in het achterhoofd!

Hoe spreken *wij* over Israël?

De verkiezing van Israël begint bij Abraham: hij belooft dat Israël een groot volk zal worden. Dat gebeurt niet op basis van de kwaliteiten van het volk, maar vanwege de liefde van de Here. In Zijn liefde zorgt Hij ervoor dat de Oudtestamentische kerk blijft bestaan.

De situatie is in de nieuwe bedeling – na Pinksteren – niet anders dan onder de oude. Israël had als taak om onder andere volken een licht te zijn. Aan die plicht heeft Israël vrijwel nooit voldaan. Maar één ding is zeker: de *apostelen* – allemaal Joden! – hebben het evangelie de wereld in gebracht.

Er is continuïteit tussen de oude en de nieuwe bedeling. Het 'geestelijk Israël' van nu bestaat uit Joden en heidenen die belijden dat de Here Jezus Christus hun Redder is. Israël heeft nu niet helemaal afgedaan. Laten we dus voor het Joodse volk blijven bidden! Trouwens – elke Jood die zich nu tot Jezus wendt is een levend bewijs van Gods trouw.

Israëls ongelof heeft niet het laatste woord. Integendeel. Laten wij hen maar tot jaloersheid wekken! Het geestelijk welzijn van Israël *en* van de kerk wordt in Romeinen 11 door God Zelf met elkaar in verband gebracht. Joden die gaan geloven worden opnieuw geënt op de aloude stam van het verbond met Abraham. Het ingaan van de volheid van de heidenen gebruikt God tot de bekering van Israël, en op die manier zal heel Israël, uit Joden *en* heidenen zalig worden. Zo vergadert God Zijn kerk, uit Jood en uit Griek. We worden gewezen op Gods onveranderlijkheid. We mogen de Joden nooit vergeten. Laten we maar medelijden met hen hebben vanwege hun ongelof, en bidden om hun bekering. Verwek hen tot jaloersheid door een heilig leven. Laat de kerk zich krachtig uitspreken tegen elke vorm van antisemitisme.

En laten we 't maar beseffen: als het gaat over zending is Israël een belangrijk zendingsgebied!

In de middagvergadering dachten we met elkaar na over vragen als: moet de kerk zich actief inzetten voor vrede, rechtvaardigheid en verzoening in het Midden-Oosten? en: hebben de Messias-belijdende Joden een bijzondere positie in de kerk van Christus? Of is die positie gelijk aan die van bijvoorbeeld Palestijnse christenen? Ook luisterden we naar een kwartet, bestaande uit Gea Tigelaar, Margriet Westera, Teun Westera en Anne de Ruig. Zij brachten enkele psalmen ten gehore. Een mooi intermezzo, dat eigenlijk wel

naar meer smaakt!

De Bondsdag was weer reuze gezellig. Er was veel tijd voor onderlinge ontmoeting. Mensen uit verschillende hoeken van het land kwamen elkaar tegen, voor het eerst of opnieuw. Velen deden de soep en de hamburgers alle eer aan.

Over Israël en de kerk zijn we natuurlijk nog lang niet uit gedacht. We moeten het er op onze Bijbelstudieverenigingen nog maar eens over hebben!

De verenigingen in Zwolle zullen de volgende bondsdag organiseren. Dat is veel werk, jazeker. Maar het loont vast en zeker de moeite!



Brief aan de koning en koningin.

Majesteiten,

De Bijbelstudiebond van De Gereformeerde Kerken, vandaag in feestelijke bondsdag bijeen te Lutten, groet u heel hartelijk.

We leven in een land waar vrijheid is. Daarom konden we ook het afgelopen jaar ons werk doen: het samen bestuderen van Gods Woord. Dat die vrijheid niet vanzelfsprekend is zien we om ons heen. De oorlog in Oekraïne gaat onverminderd door. En naast de oorlogen en onrust in andere delen van de wereld is er sinds 7 oktober het opgelaaide conflict in Israël en Gaza. Dat lijkt ook zijn invloed te hebben in onze samenleving.

Begin deze maand hebben we Pasen gevierd. We mochten de opstanding van onze Here Jezus Christus vieren na Zijn sterven op Golgotha. Wat zou het een zegen zijn als de inwoners van Israël en Gaza, van Oekraïne en Rusland en ook van Nederland zich herinneren wat op Golgotha werkelijk is gebeurd. Dan kunnen wij samen met alle gelovigen, wereldwijd, wachten op Zijn tweede komst. Dan zal er immers wereldwijd echte vrede zijn. Daar zien we naar uit. U bent door de grote Koning Jezus Christus aan ons gegeven in dienst van Hem. We bidden, dat u de ware wijsheid gegeven wordt om recht en gerechtigheid te doen. In Psalm 72 wordt om die wijsheid voor de koning gebeden. U mag daarbij ook zelf om de hulp van de HEERE bidden. We wensen u en de uwen dan ook veel wijsheid toe en bidden om Gods onmisbare zegen voor de uitoefening van uw hoge ambt in dienst van de eeuwige Koning.

Met de meeste hoogachting,

P. Nanninga

D.A.H. Steenbergen

Antwoord van de koning (..de volgende keer maar Dhr. en Mevr. er bijzetten...)

29 april 2024

Paleis Noordeinde

Zeer geachte heer Nanninga,

Graag dank ik u voor het bericht dat Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit de Koningin van u en de heer Steenbergen mochten ontvangen ter gelegenheid van de feestelijke bondsdag van de bijbelstudiebond van de Gereformeerde Kerken op 20 april jongstleden.

De uiting van verbondenheid is zeer op prijs gesteld.

Ik hoop dat u kunt terugzien op een geslaagde bijeenkomst.

Met gevoelens van de meeste hoogachting,

Drs. J. C. Snoek (Persoonlijk Adviseur van zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit de Koningin