



Bijbelstudiebond
van De Gereformeerde Kerken

Nieuwsbrief april 2024

Secretariaat:

D.A.H.Steenbergen

Molenweg 32

7936 PB Tiendeveen

E-mail: bijbelstudiebondgk@gmail.com

www.bijbelstudiebondgk.nl

De opstanding van Christus garandeert die van ons

We mochten vieren dat Jezus uit de dood is opgestaan. Maar wat betekent dat voor ons? Verrassend is wat Paulus daarover schrijft in 1 Kor. 15. Hij hecht grote waarde aan de feitelijkheid van de opstanding. Daarom geeft hij een flitsend verslag van diverse ontmoetingen met Jezus na Zijn dood. Desgewenst kon men navraag doen bij mensen die Jezus destijds met eigen ogen hadden gezien. Daarnaast is het van groot belang dat hij Jezus de eersteling noemt. Dit woord is ontleend aan de offerdienst. De eerste veldvruchten werden aan de HERE gegeven maar ze vertegenwoordigden de hele oogst. Paulus noemt Jezus de Eersteling omdat Hij de eerste is van een lange rij. Hij is geen eenling maar trekt al zijn volgelingen met zich mee (vers 20 en 23).

De dood heeft geen wapen meer

De dood hoort niet thuis in de schepping. Hij is een vijand (vs. 26). Toch kwam hij niet illegaal de wereld binnen. God gaf hem daartoe het recht en zelfs het bevel. Want Hij had gezegd dat Adam voorzeker sterven zou als hij at van de verboden vrucht. De dood kreeg dus opdracht toe te slaan waar Gos wet werd overtreden en de zonde heerste. Dat werd het hem toegewezen werkterrein. Daar moest hij zijn slachtoffers maken. Waar zonde is, is de dood. Daar is hij – als straf op de zonde – legaal aanwezig (Rom. 5 : 12). De dood is als een insect met een dodelijke angel. Een prikkel. De prikkel van de dood is de zonde, zegt Paulus. Daarom is er slechts één manier om hem te ontwapenen: onze zonde zal radicaal moeten verdwijnen. Alleen dan verliest hij zijn angel. Zolang dat niet gebeurt, beginnen we niets

tegen hem. Vroeg of laat heeft hij dan het laatste woord.

Maar nu, Christus heeft de dood definitief overwonnen. Op Golgota. Daar stormde de dood op Hem af. Nooit vond hij bij één mens zoveel zonde. Nooit was zijn angel daarom zo dodelijk sterk als toen. De werd zijn hevigste aanval. Maar wat gebeurde? De dag waarop de dood het sterkst was werd de dag van zijn ondergang. Terwijl Christus aan het kruis getroffen werd door Gods brandende toorn slonk de zondelast weg. Totdat alles was volbracht en de zonde tot de laatste penning was afbetaald. Maar het was onze zondelast. En daarom heeft de dood geen recht meer op ons. Waar geen zonde is kan hij geen aanspraken laten gelden en staat hij machteloos. Zonder prikkel.

Vandaar dat Paulus hem toeroept: Dood, waar is uw prikkel? Graf waar is uw overwinning? (vs.55)

Nu al opgewekt

Volgens de Catechismus worden we nu al opgewekt tot een nieuw leven. Voor die geweldige overgang schiet onze eigen kracht volledig tekort. Het is voor ons al moeilijk om met verkeerde gewoonten te breken, laat staan om een nieuw leven te beginnen. Dat kan alleen door de kracht van Christus. Maar we moeten daarop niet passief wachten als op mooi weer. Die kracht moeten we ópzoeken. Ze is namelijk niet onbereikbaar ver weg, maar zit in het evangelie. Dát is de krachtbron die ons deze bovenmenselijke energie geeft. Paulus noemt het evangelie een kracht van God tot behoud. Het bazuïnt het nieuws uit dat Christus is opgestaan uit de doden, niet als eenling, maar als eersteling. Dat geeft nieuwe hoop. Lévende hoop, zegt Petrus. De boodschap van de opstanding van Christus geeft ons nieuwe levenskracht. Daardoor

KIJK OOK OP DE VERNIEUWDE WEBSITE:

WWW.BIJBELSTUDIEBONDDGK.NL

Met een nieuwe actuele schetsenfolder en tabblad met belangrijke data

voelen we ons als herboren (1 Petr. 1 : 2). We gaan een nieuw leven leiden (Rom. 6 : 4). In een dodelijk bedreigde wereld leven we als 'opgewekte' mensen. Nu al. Want we zijn niet onderweg van het leven naar de dood. We volgen precies de omgekeerde route. Want wie gelooft is juist overgegaan uit de dood in het leven (Joh. 5 : 24).

Maar hoe definitief is dat?

Loopt ook ons bestaan niet uit op een begrafenis?

Onze opstanding in heerlijkheid

Niemand denkt graag aan zijn begrafenis en wat er daarna met zijn lichaam gebeurt. Maar er is goed nieuws voor ons kwetsbare lichaam. Christus geeft het niet prijs aan de dood. Ook mijn lichaam blijft Zijn eigendom. Hij heeft ook daarvoor betaald.

Zelfs voor een tot stof vergaan lichaam is de glorie gegarandeerd. Want de opstanding van Christus is een onderpand van onze opstanding in heerlijkheid. Zijn opstanding waarborgt die van ons. We krijgen ons eigen lichaam terug. Maar wel van alle kwalen verlost. Dan is dat oude woord werkelijkheid geworden: de dood is verslonden tot overwinning (Jes. 25 : 8; 1 Kor. 15 : 54).

(Uit: Wat het geloof verwacht; drs. C. Bijl; zie cadeautip hieronder. Geschikt als belijdenisgeschenk!)

OM CADEAU TE GEVEN

Houvast en troost (H.C. 1 – 7)	€ 10,00
Wat het geloof verwacht (H.C. 8 – 24)	€ 10,00
De bron van ons geloof (H.C. 25 – 33)	€ 10,00
Uit dankbaarheid leven (H.C. 34 – 52)	€ 10,00

LET OP: Alle delen samen voor € 30,00

Bestel tijdig om niet teleur gesteld te worden.
bijbelstudiebonddkgk@gmail.com

BONDSNIEUWS

Bestuur

Bij deze nieuwsbrief ontvangt u de conceptnotulen van de Algemene Leden Vergadering van de Bijbelstudiebond. Dan bent u weer op de hoogte van wat daar is besproken. We hebben daar afscheid genomen van zr. A. Folkers. Ook zr. E. van Dieren heeft het Bondsbestuur vroegtijdig verlaten in verband met haar gezondheid. De Here heeft haar bewaard bij een ongeluk. Daar zijn we, met haar, dankbaar voor. We willen haar ook via deze Nieuwsbrief bedanken voor haar inzet voor het bondswerk. Ze was speciaal belast met de verzending van de Bijbels en ook met het verwerken van de schetsenbestellingen tot begin 2022. Ze heeft middels een bezoekje, een attentie ontvangen. En we zijn blij met de nieuwe bestuursleden zr. A. van Pijkeren en zr. F. Trip.

Bijbels

En voor u een weetje. Alle bijbels zijn bij de bond uitverkocht. Het betrokken deputaatschap is daarvan op de hoogte gesteld. Mogelijk liggen er nog voorraden bij de kerkenraden.

Bondsdagverrassing

Bij deze Nieuwsbrief ontvangt u de Bondsdagflyer. Daarop staat alles wat u moet weten over de komende Bondsdag. De bond heeft daar een verrassing voor u. Nieuwsgierig? Komen dan!

Aanvullend voorstudiemateriaal

Hierbij nog wat aanvullend voorstudiemateriaal bij het onderwerp "Israël en de kerk".

. www.debazuin.nl/artikel/aldus-zal-gans-israël-behouden-woorden.

. 'De staat Israël, belofte van God?'

De Bazuin Jrg. 17 nr. 08 (sept. 2023)

. www.bijbelstudiesnt.nl/bijbelstudies/johannes-2/studiemateriaal-johannes (Prof. J. van Bruggen)

. Dr. J. Douma: Christenen voor Israël?

Uitg. de Vuurbaak 2008.

. J. Wiskerke-van Dooren: De Derde Tempel (verkrijgbaar bij de Bijbelstudiebond)

. Tj. Boersma: Jeruzalem vandaag.

Uitg. Woord en wereld

. Themanummer: Israël, Wegwijs jrg. 50/10. Gratis te downloaden via steunpuntbijbelstudie.nl

**D.V. BONDSDAG 20 APRIL 2024 TE LUTTEN.
U/JIJ KOMT TOCH OOK?**