



Bijbelstudiebond
van De Gereformeerde Kerken

Nieuwsbrief april 2022

Secretariaat:

D.A.H.Steenbergen

Molenweg 32

7936 PB Tiendeveen

E-mail: bijbelstudiebondgk@gmail.com

www.bijbelstudiebondgk.nl

Van de voorzitter

We mogen weer!

Wat mogen we weer?

We mogen weer naar de bondsdag van de verenigingen.

Na 2 jaar géén bondsdag, kunnen we weer een bondsdag houden. Dat voelt fijn.

We hopen dat het een mooie dag gaat worden in Heerenveen en dat we met elkaar kunnen spreken over het thema: "De Zondag, dag van rust en Recreatie".

Maar niet minder belangrijk, dat we ook met elkaar kunnen zingen ter ere van God!

En dat we elkaar ontmoeten, want daar hebben we echt wel weer behoefte aan.

Laatst zaten we thuis naar het NOS-journaal te kijken en werden we gewezen op de gevolgen van de oorlog in de Oekraïne. Buiten de nood voor de mensen die in de Oekraïne wonen en de vluchtelingenstroom werden we gewezen op de hogere kosten voor producten.

Met name producten die we dagelijks nodig hebben en de hogere energiekosten.

Als je er analytisch naar kijkt vinden we het dus erg dat er achtereenvolgens oorlog is, dat er slachtoffers zijn en dat we zelf (economisch) slachtoffer zijn.

Wij leven in een welvarend land. Je kunt je afvragen wat armoede dan betekent.

Uitgezonderd de mensen die wel degelijk rond moeten komen van een minima.

En dan lees je in Mattheus 5: 3a: "Zalig de armen van geest". En in Lucas 6 : 20: " Zalig bent u,

armen" maar dan zonder de toevoeging "van geest".

Daar wordt dus echt gezegd: zalig de discipelen die niet kapitaalkrchtig zijn.

Je kan ook lezen: gefeliciteerd zij die niet kapitaalkrchtig zijn.

Dus in de Bijbel staat dat we beter af zijn met minder bezittingen!

Armen zijn de mensen, die niet meetellen in deze wereld, omdat ze niet met de wereld meedoen. Maar in Lucas staat er nog iets achter: "want van u is het Koninkrijk van God".

U behoort ook tot die categorie! Ik feliciteer u er van harte mee.

Pieter Nanninga

BONDSDAG

D.V. 23 april 2022

Aanvang: 10.30 uur

"Zondag, dag van rust en Recreatie"

Spreker: ds. E. Heres

**Plaats: de Goede Herderkerk (NGK)
Oude Veenscheiding 15 8446LC
Heerenveen**

**U komt toch ook nu het
weer kan!**



Aandachtig gehoor



Geen foto van de spreker...of toch wel?



Ook een dagje uit voor de "hulpkosters" fam. Boekholt. Zij genieten ook van de soep.



Wel 40 jongeren waren naar Dalfsen gekomen!

Jongerenbijeenkomst

Hierbij ziet u enkele foto's van de jongerenbijeenkomst van 19 maart j.l.

Na het openingswoordje van de voorzitter heeft ds. M.A. Sneep gesproken over Maria en Martha. "Samen aan de voeten van Jezus". Het was een inspirerende overdenking. Waaruit we kunnen leren dat het belangrijk is ons te 'focussen' op de dingen die er écht toe doen. Op wat belangrijk is. Zoek eerst het Koninkrijk van God. Dat betekent: je richten op de dingen van de Heere. Focussen op Bijbelstudie. Daar de rust voor hebben. Hoe dat praktisch te doen, valt in de huidige maatschappij niet mee. Maar daar kunnen we elkaar mee helpen.

Dat bleek ook uit de groepsbespreking. In vier groepen werd er doorgesproken aan de hand van stellingen/vragen. En zo kwam het heel dichtbij. En werd er echt persoonlijk gesproken over het leven met de Here. Ook als je jong bent.

Na afloop genoten we nog van een hapje en drankje met bitterballen. Zo konden we nog gezellig napraten samen. En concluderend is zo'n jongerenbijeenkomst voor herhaling vatbaar.

SCHETSEN

Onze voorraad schetsen is verhuisd. Uit "de Hoeksteen" in Zwolle naar de 'zolder' van de kerk in Dalfsen. En dan ontdek je nog eens wat. Wat voor een prachtig studiemateriaal er is om het verenigingswerk behulpzaam te zijn.

Denkt u alvast na over het volgende seizoen? Bezoek dan eens onze schetsenwinkel.

Op de ALV werd o.a. gevraagd naar materiaal voor "vrije onderwerpen". Het boekje "Luisteren naar Zijn stem" kan daarvoor gebruikt worden. Het gaat over

- Het ontstaan van de Bijbel
- Het gezag van de Bijbel
- Kritiek op de Bijbel
- Over Bijbel en levensstijl
- Hoe lees je de Bijbel?

5 schetsen dus, waarbij aanbevolen wordt om de laatste in 2 keer te behandelen. De schrijvers zijn dr. P.H.R. van Houwelingen, ds. C. Bijl, ds. H.Sj. Wiersma, ds. R. van der Wolf en A.C. Breen. Extra leesmateriaal wordt aangegeven en punten om de bespreking te stimuleren.

Let op: Maar € 2,50(!) per exemplaar.

Bezoek de schetsenwinkel digitaal.

www.bijbelstudiebonddgk.nl

Daar vindt u ook de handleiding om de schetsen op allerlei manieren te bestellen