



Bijbelstudiebond
van De Gereformeerde Kerken

Nieuwsbrief september 2021

Secretariaat:

D.A.H.Steenbergen

Molenweg 32

7936 PB Tiendeveen

E-mail: bijbelstudiebonddgk@gmail.com

www.bijbelstudiebonddgk.nl

Van de voorzitter

Het seizoen 2021/2022 is weer begonnen. Het lijkt vooralsnog dat we een normaal verenigingsseizoen gaan beleven.

Maar wat is normaal? Is dat zonder corona? of moeten we er juist rekening mee houden dat de nieuwe of huidige wereld een wereld is waarin we wel rekening moeten houden met corona?

Is dat belangrijk om te weten? Of kunnen we zeggen "we vertrouwen op de Here en dan maakt het niet uit of dat met of zonder corona is?" Tja, eigenlijk vinden we dit wel een lastige situatie. De wereld verandert, dat zeggen we al tijden. Maar de laatste 1-2 jaar is het wel erg snel gegaan. Moet je straks bij de kerkdeur je QR code laten zien omdat de overheid ons het zelfde ziet als bijvoorbeeld een theater?

In dat licht wil ik u meenemen naar Efeze 5, waar boven staat wandelen als kinderen van het licht. Dat is toch wat God van ons vraagt, daar staat een veranderende wereld los van!

Als je door de kernwoorden van Efeze 5 heen gaat, dan kom je tegen: Navolgers van God, geliefde kinderen, wandel in de liefde, offer van Christus, een aangename geur voor God, geen ontucht en onreinheid, geen hebzucht, wat de heiligen past, geen oneerbaarheid, geen dwaze praat.

En dan nog wat er verder in Efeze 5 staat. Daar hebben we onze handen toch wel vol aan, of beter. hier zijn we niet eens toe in staat! Daarvoor moeten we vragen om de werken van de Geest in ons hart. Uit ons zelf doen we niets dan kwaad.

Is dit niet de grootste taak die we hebben! En is de taak, of anders gezegd, de zorg die we hebben aan of om corona, niet ondergeschikt aan de taak die we hebben zoals omschreven in Efeze 5?

Dit is geen oproep tot ongehoorzaamheid aan de overheid maar een oproep om ons bezig te houden met de echte taak die we hebben in de wereld: als kind van God, Hem dienen, loven en prijzen.

Vorige week na de vereniging sprak ik nog een broeder uit de gemeente die door studie langere tijd niet naar de vereniging kon komen en nu weer was geweest. Zijn reactie na de vereniging was: "tjonge, jonge, wat heb ik dit gemist".

Ook met het bezoeken van de Bijbelstudievereniging dien je de Here en geef je gehoor aan Zijn roepstem. Laten we er daarom voor gaan en trouw de vereniging bezoeken. Neem elkaar daarin mee. Tot eer van God, tot opbouw van Zijn kerk en tot versterking van je geloof.

Elders in deze Nieuwsbrief wordt u weer bijgepraat over het werk van de Bijbelstudiebond.

Namens het bestuur wens ik jullie allen een heel goed en leerzaam verenigingsseizoen toe!

Pieter Nanninga

www.bijbelstudiebonddgk.nl

NIET VERGETEN

Contributie voor dit jaar, 2021, kan nog overgemaakt worden op rek.nr.: **NL 49 INGB 0003 85 71 19** te weten € 4,50 per verenigingslid of voor de jeugd € 1,00 per verenigingslid onder vermelding van naam vereniging, plaats en aantal leden. **NIET VERGETEN**

Financiën

Hierbij doen we een oproep aan de penningmeesters. Wilt u de contributie voor 2021 overmaken? Per verenigingslid van uw vereniging € 4,50. En voor de leden van de jongerenvereniging is dat € 1,00. De gegevens ziet u hierboven.

Jongerenverenigingen

Een speciale bijeenkomst voor jullie!
Om met elkaar door te spreken over het verenigingswerk.

D.V. 8 oktober

Inloop vanaf 19.30 uur

Aanvang: 20 uur

Spreker: ds. M. A. Sneep

**Plaats: Polhaarweg 22
7721 DX te DALFSEN**

**Voor bestuursleden. En anderen zijn ook welkom.
(Zie brief 9 sept.j.l..)**

Geef even door, vóór 4 oktober, dat je komt.

Schetsen

“Op het rechte spoor”

U hebt het waarschijnlijk al gelezen in uw kerkblad. Er is weer een nieuwe schets verschenen van de serie “Op het rechte spoor”. Het is een schets voor de jeugdverenigingen van 12 – 16 jaar. In dit 4^e deel wordt het volgende behandeld in 11 schetsen. Leviticus 8, 9, 10, 12 en 24, het Bijbelboek Ruth, Jesaja 7, de geschiedenis voorafgaand aan de vrijmaking, de vrijmaking van 1944 en een schets van ds. C. Koster over de omgang met moderne media.

Fijn dat dit project zich zo mooi ontwikkeld. Onder leiding van br. bas. Godschalk. We zijn hem en zijn team daarvoor erkentelijk. Zo zijn ze nu al weer bezig met deel 5 in deze serie.

Hertaling

In een vorige Nieuwsbrief hebben we een oproep gedaan om ‘hertalers’. Broeders of zusters die zich in willen zetten om ‘oude schetsen’ om te zetten naar een modern taalkleed. Zodat ze weer gebruikt kunnen worden op de verenigingen. We kunnen u vertellen dat br. B. Schaak voortvarend te werk is gegaan met de hertaling van een schets van ds. B. van Riet over het boek 1 Samuël. En zr. A. Buffinga begint met een schets van ds. K. Deddens over het boek Filippenzen: “Blijvende Blijdschap”. Fijn dat er zo meegewerkt wordt! U zult begrijpen dat dit een hele klus is. Dus nog even geduld.

Belangrijke data

- Vóór **16 november** a.s. voorstellen indienen
- Vóór **16 november** a.s. bestuurskandidaten doorgeven. (penningmeester m/v)
- **D.V. 19 maart 2022 ALV**
- **D.V. 23 april 2022 Bondsdag**