



Bijbelstudiebond
van De Gereformeerde Kerken

Nieuwsbrief september 2022

Secretariaat:

D.A.H.Steenbergen

Molenweg 32

7936 PB Tiendeveen

E-mail: bijbelstudiebondgk@gmail.com

Van de voorzitter

De zomer zit er weer op en we zijn letterlijk begonnen aan de herfst. Of we het nu leuk vinden dat het regent of dat we het niet leuk vinden, voor het land is het goed.

Als de zomer voorbij is dan beginnen ook de verenigingen weer. We gaan weer gezamenlijk Bijbelstudie doen. Dan krijgen we weer drukke agenda's met allerlei kerkelijke bezigheden, openingsvergadering, catechisatie, kerkenraad, enz..

Afgelopen week werd er een onderzoek van het Nederlands Bijbel Genootschap en BBG (Belgisch) gepresenteerd. Het is gebleken dat onder christenen, maar 15% van hen dagelijks in de Bijbel lezen! En ongeveer 50% van de christenen leest zelfs nooit in de Bijbel.

Dit zijn toch wel echt schokkende uitkomsten.

Wat doen we er aan?

We moeten elkaar daarbij helpen. Bewust zeg ik helpen, want veroordelen is niet aan ons! Ook met Bijbelstudie is het iets vergelijkbaars. Ik lees dat er bij een vereniging 38 leden zijn maar dat er gemiddeld 13 mensen aanwezig zijn. Ik weet het, dit zijn absolute getallen, maar ze geven wel een indicatie.

Mijn oproep aan u allen is neem je broeder en zuster mee naar de vereniging! Niet letterlijk, dat mag wel natuurlijk, maar stimuleer elkaar en help elkaar. Vraag aan elkaar wat de reden is en bied hulp waar mogelijk.

Ga niet in de bank van de oordelaars staan. We horen elke zondag de 10 geboden. We kennen de samenvatting van de wet uit het Nieuwe Testament. *U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de Wet en de Profeten (Matth. 22 : 27 -39).*

Heb uw naaste lief als uzelf! En we kennen het woord wat geschreven staat in Galaten 5 : 13: *Dien elkaar door de liefde.*
Doe het ! Het voelt goed en het is goed!

P. Nanninga

**Noteer de volgende data vast
in uw agenda!**

D.V. 18 maart 2023

's morgens

Algemene

Ledenvergadering

D.V. 18 maart 2023

's middags

jongerenbijeenkomst

D.V. 22 april 2023

Bondsdag in de regio

Amersfoort.

PENNINGMEESTERS NIET VERGETEN !

Contributie voor dit jaar, **2022**, kan nog overgemaakt worden op **rek.nr.: NL 49 INGB 0003 85 71 19** te weten **€ 4,50 per verenigingslid** of voor de jeugd **€ 1,00 per verenigingslid** onder **vermelding van naam vereniging, plaats en aantal leden.**

PENNINGMEESTERS NIET VERGETEN!

De voorbereidingen voor de ALV en de Bondsdag zijn weer begonnen. De verenigingen van de kerk te Amersfoort zullen de komende Bondsdag organiseren. Fijn!

We kunnen ook terugkijken op een goede Bondsdag in Heerenveen. U hebt vast wel de geschreven impressie gelezen in "de Bazuin". Zo niet, neem dan een kijkje op de website van de Bond: www.bijbelstudiebonddgk.nl

U kunt er nog veel meer vinden. **Een inleiding maken**, hoe doe je dat eigenlijk?

Onder het tabblad jeugd kunt u daar een artikel over vinden. En ook al zit je op een vrouwen- of mannenvereniging, deze adviezen zullen u ook goed helpen.

Help! Je bent gekozen in het bestuur. Wat nu? Lees dan het artikel "**Besturen**" en de secretaris weet wat hij of zij moet doen. Evenals de penningmeester.

En zit je nu als voorzitter wel eens te tobben hoe een fijne bespreking te krijgen: lees dan het artikel onder het kopje "**bespreking**". Het is goed dat niet alleen de voorzitter dat leest, maar alle leden van de vereniging. Want samen maak je de bespreking.

Nog even over die Bondsdag in Heerenveen. Ds. E. Heres hield daar een referaat onder de titel: "Zondag, dag van rust en Recreatie".

Onlangs las ik in de krant dat na de coronacrisis ongeveer de helft van de kerken die voorheen twee erediensten op een zondag hadden, nu blijvend één dienst houden. Dat bepaalt ons des te meer hoe actueel dit onderwerp is.

En dan komt daar nog bij hoe we de hele zondag invullen naast de erediensten. Meningen te over. Het is goed om het samen nog eens te bespreken op de vereniging.

Daarom heeft het Bondsbestuur het uitgegeven voor de leden van de Bond. De meeste leden

hebben dit referaat ontvangen. Zo'n negen secretariaten van verenigingen hebben, ook na een herhaalde oproep, nog steeds niet laten weten waar de 'brochure' naar toegestuurd kan worden. Jammer!

Moet het verenigingsrooster dit seizoen nog aangevuld worden? Doe dan uw schetsinkopen bij de bond.

Kijk op de schetsenlijst en bezoek de "schetsenwinkel". Er staan schetsen bij voor een prikkie: €1,-- per stuk! Waar lukt je dat nog tegenwoordig?

En nu we het toch over geld hebben. De contributie kunt u weer overmaken. Zie de gegevens hierboven.



Fotografie: br. G. van Dijk



www.bijbelstudiebonddgk.nl